

Uitverkiezing

vs

uitverkoren.



Deze studie wordt aangeboden door: Jan Peter Kapteijn

Website: www.hetgelovenwaard.nl

hetgelovenwaard@gmail.com

Elke tekstverwijzing is voorzien van een link naar de online versie van De Herziene Statenvertaling

Ik heb er voor gekozen om te verwijzen naar het hele hoofdstuk i.p.v. het bedoelde vers, zodat de context duidelijk wordt. Omdat de schrijvers van de bijbelboeken geen gebruik maakten van hoofdstukken en verzen, moet de context soms echter in meerdere hoofdstukken of zelfs in het hele boek worden gevonden.

De bijbel is het Woord van God.

Dit woord is:

-geopenbaard door de Heilige Geest [2 Petrus 1:20-22](#).

-door God geïnspireerd om te onderwijzen [2Tim:3vs16](#)

-betrouwbaar [Ps:119vs160](#)

-zuiver als 7voudig gelouterd zilver in de smeltkuil [Ps:12vs7](#)

Het Woord van God is bijzonder uniek. Een open venster dat uitnodigt tot meer dan gluren. Het nodigt uit om te worden betreden met open vizier. Het geeft een ontmoeting met de Schepper, het geeft vreugde, troost en inspiratie, het is een onuitputtelijke bron vol leven, hoop en genade. Wie het zo betreedt is een bevoorrecht mens, rijk en verlangend om meer van Hem te leren kennen.

Een groot gevaar is het, om het Woord van God te **gebruiken** (t.b.v. leerlingen)

Dat kan door een tekst als basis te nemen, gelijk luidende teksten erbij te zoeken en afwijkende passages net zolang aan te passen of te omschrijven tot de tekst past in het raamwerk van **jouw** visie, leerstelling of dogma. Torben Søndergaard van The last Reformation noemt dit in zijn [videloles 24](#) de copy/past methode.

Natuurlijk is het niet verkeerd om onderwerpen te bestuderen of om een beeld te vormen van God's bedoeling.

[2Tim: 3:16](#)

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid

Wees waakzaam dat jouw studiewerk net zo'n open venster blijft als het Woord van waaruit je alles ontleent. Wees altijd bereid om inzichten te wijzigen en in overeenstemming te brengen naar het het zuivere Woord.

[Deut: 4:2](#)

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

[2 Petrus 1:20](#)

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat

Er zijn verschillende methodes om de bijbel te bestuderen. De belangrijkste is echter gebed. Bid God om wijsheid en vraag de Heilige Geest om hulp! Daarna kun je praktische methodes toepassen.

Teksten dienen te worden gelezen in de context. Dat wil zeggen, ze moeten de betekenis krijgen die de schrijver heeft gegeven in het verband van de omliggende tekst. Natuurlijk hoort een uitleg ook te passen in de essentie van het gehele Woord. Het lijkt een

kleinigheid maar het is van groot belang dat de klemtoon op de juiste zinssnede komt te liggen. Je krijgt ook inzicht door vragen te stellen zoals (wie, wat, waarom, hoe e.d.) Ook kennis van het Hebreeuws en Grieks kan een sleutel zijn tot de ware betekenis van de tekst. Daarvoor moet je dan wel een **goede** kennis hebben van beide talen. maar ook zonder deze kennis is de bijbel zeer goed te onderzoeken en te begrijpen, o.a. door verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Bijv. de HSV, NBG, NBV, Het Boek, de King James of de Thompson Chain Reference.

Ik zal een paar gedachten op een rij zetten, die te maken hebben met “belangrijke” thema’s. Thema’s die zijn vastgelegd door grote denkers, c.q. wetenschappers. Ik noem hen met respect “de reuzen” van de theologie zoals: Augustinus 350 - 430, Maarten Luther 1483 – 1546, Calvijn 1509 – 1564. Echt dichtgetimmerd werden hun leerstellingen en vooral die van Calvijn bij het bespreken en vastleggen van de Dortse synode 1618 – 1619. Het is de basis geworden van de gereformeerde leer. Hetgeen ik niet zoek zijn gladde stenen om deze “reuzen” als Goliath te vellen. Wat ik wel zoek zijn levende stenen die getuigen van een fantastische God die ons mensen lief heeft. En daar horen uiteraard ook de “reuzen” die met alle goede bedoelingen God’s woord bestuderen.

Uitverkiezing vs uitverkoren, het lijkt wellicht een pleonasme, zoals een ronde cirkel, (een cirkel is altijd al rond), vooraf waarschuwen (het lijkt me verstandig om altijd vooraf te waarschuwen), naar beneden vallen (tenzij je in een ruimteschip zweeft) , een camera vs een foto toestel etc, **maar**uitverkiezing en uitverkoren zijn of kunnen 2 verschillende dingen zijn. Zij die in de uitverkiezing geloven, beschouwen zichzelf niet automatisch uitverkoren te zijn. En zij die uitverkoren zijn hoeven niet in “**de uitverkiezing**” te geloven. Laat ik maar beginnen, voor ik mijzelf in verdere taalspelletjes verlies.

Ik ben gereformeerd opgevoed, de kerkgang was echter niet mijn favoriete activiteit. Vooral tijdens de vroege zondagochtenden waren mijn broer en ik thuis altijd erg rustig, in de hoop dat onze ouders zouden doorslapen en te laat hun bed verlieten om nog naar de kerk te gaan. Catechisatie vond ik te moeilijk en ik begreep er eigenlijk niet veel van. Toch bad ik elke avond voor het slapen gaan en uiteraard voor het eten. Op mijn 22^e leerde ik God kennen en heb ik Jezus aanvaard als mijn persoonlijke redder. Er is inmiddels veel gebeurd, mooie momenten werden afgewisseld met mindere periodes waar ik God dreigde te verliezen. Maar God heeft zich nooit van mij afgewend. Het ontroert mij, ik kan Hem er alleen maar dankbaar zijn.

Voor mij begon het nadenken over **de** uitverkiezing met een Youtube filmpje van Paul Washer. Ik vond zijn boodschap uitdagend en inspirerend, maar al gauw kwamen er vraagtekens. Dus dan ga ik zoeken op het internet met gebruikmaking van Google. Je komt dan erg positieve reacties tegen maar ook hele epistels met bladzijden vol kritiek. Vooral over zijn Calvinistische denken is het nodige te lezen. Mijn kennis over Calvijn is nogal beperkt, ik denk al gauw aan de “zwarte kousenkerk” Maar gelukkig, ook de Calvinistische leer is via Google bloot te leggen. Dan gaat het ineens niet meer over een

aantal epistels maar over bibliotheken vol met boekwerken. Wijze mannen die alles al voor ons hebben uitgezocht en “de leer” als een vaststaand gegeven hebben aangereikt.

Tja en wie ben ik dan om daar zomaar door heen te fietsen. Als Johannes Calvijn nou zegt dat..... Maar na het lezen van veel teksten en conclusies, blijkt dat Het Woord van God niet spreekt over **DE UITVERKIEZING** maar wel over uitverkorenen met daaraan vaak vastgekoppeld een doel.

Denk aan [1Petrus 2:9](#)

Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te vertellen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft!

Om God te leren kennen is het dus van belang om zijn Woord te laten spreken. Teksten kunnen vanuit verschillend perspectief worden uitgelegd en begrepen, maar de uitleg mag, zoals eerder opgemerkt, nooit de omliggende tekst of de bijbelse boodschap ondermijnen.

Wat is dan die bijbelse boodschap?

De bijbel spreekt over God, die de Schepper is van de hemel en de aarde. Doordat de mens Adam de zonde (verleiding) toeliet, werden alle mensen zondig

[Romeinen 3:23-26](#)

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.

[Joh 3:16](#)

*Maar God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een **ieder die in Hem gelooft** niet verloren gaat maar eeuwig zal leven.*

[1Tim.2:4](#)

God wil dat alle mensen worden behouden.

De uitverkiezingsleer (Dordtse leerstellingen) heeft 5 belangrijke punten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordtse_Leerregels

1) Totale verdorvenheid

De mens is in zijn natuurlijke, verdorven toestand niet in staat om zich tot God te wenden. Het is enkel door de goedheid en de wil van God dat de Heilige Geest het voor de mens mogelijk maakt herboren te worden door het Woord van God. Opgemerkt moet worden dat het woord *totale* in brede zin gezien moet worden. De mens is intens zondig, het is zelfs zo dat de zonde ieder deel van het menselijk wezen heeft bedorven.

2) Onvoorwaardelijke verkiezing

Verkiezing betekent *keuze*. Gods keuze van wie Hij tot Hem laat komen is niet gebaseerd op de menselijke verdienste of geloof in de personen die Hij kiest. Zijn keuze is onvoorwaardelijk gebaseerd op Zijn [Gods] genade.

3) Beperkte verzoening

De beperkte verzoening houdt in dat Christus' kruisdood de straf wegneemt van de zonden die begaan worden door diegenen die God uitverkoren heeft met zijn genade. (In tegenstelling tot de leer dat Christus' kruisdood de redding vanuit de mens mogelijk maakt.) De verzoening is dus beperkt tot het wegnemen van de zonden van de uitverkorenen.

4) Onweerstaanbare genade

De genade van God is onweerstaanbaar in de zin dat de mens niet bij machte is de genade te ontlopen wanneer God besloten heeft hem/haar genade te tonen. Het is dus niet zo dat mensen de genade vinden doordat hun geweten gevoeliger is of omdat ze sterker zijn in het geloof dan anderen. Het is andersom: een gevoelig geweten en een sterk geloof zijn tekenen van Gods trouw.

5) Volharding van de gelovigen

De wedergeboorte kan niet ongedaan worden gemaakt. Het door God geschonken geloof blijft *in wezen* levenslang aanwezig, hoewel *de beoefening* in kan zinken. Zij die van het geloof vallen zijn of nooit oprecht geweest in hun geloof of, indien ze tot de uitverkorenen behoren, zullen terugkeren naar het geloof.

Laten we een paar teksten onderzoeken die voor “De uitverkiezingsleer” belangrijk zijn.

[Romeinen 8: 29-30](#)

Want hen die Hij **van tevoren gekend heeft**, heeft Hij er ook **van tevoren toe bestemd** om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders
En hen die **Hij er van tevoren toe bestemd heeft**, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

In Het Boek staat het zo.

Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. 30 Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren, ook geroepen. En Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt.

De basis voor een complete leer zijn de dik gedrukte zinsnedes

De leer is dat God alles en iedereen al voorbestemd heeft (predestinatie) Het kan nog erger want als God vooraf besloten heeft wie behouden worden, dan volgt daaruit dat alle anderen niet behouden worden en dus voorstemd zijn om verloren te gaan. (dubbele predestinatie). Zoals gezegd dient er bij een tekst meer teksten te worden gezocht om deze ene tekst te versterken. Ik moet toegeven dat is ook hier gebeurd.

[1 Thess. 1:4](#)

Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

[In Efeze 1:3-4 staat](#)

*Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.*

Ja er zijn wel wat zaken hierbij te vertellen maar eerst nog even een tekst die nog meer gewicht in schaal van de uitverkiezingsleer schijnt te leggen.

[Romeinen: 9-20](#)

Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot oneervol gebruik?’

Ook in Jesaja 29 en Jeremia 18 lezen we over de pottenbakker.

[Jesaja 29:16](#)

*Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt,
en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in.*



Natuurlijk kan het klei niet van de pottenbakker verlangen wat Hij moet maken. Deze teksten worden gebruikt om aan te geven dat God vooraf bepaalt wat Hij wil. Maar als je kijkt naar de context dan blijkt dat in Jesaja gesproken wordt tegen de inwoners van Jerusalem. Als je de vraag stelt waarom de pottenbakker handelt zo als hij doet. Dan blijkt dat er geen willekeur achter zit, maar dat er een oorzaak is. Deze staat in

[Jesaja 29:13](#)

*Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond
en zij Mij eren met hun lippen,
maar hun hart ver van Mij houden,
slechts een aangeleerd gebod van mensen is,*

God handelt dus wel degelijk met een reden! Zie ook de context van Romeinen 8
Er zijn echter ook teksten die worden aangevuld om de uitverkiezingsleer te bevestigen.

*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (HSV)*

Het gaat hier om het woordje “ieder” om deze tekst passend te maken in de uitverkiezingsleer wordt er bijgedacht “die uitverkoren is” Met een een beetje knutselwerk klopt de leer dus! Maar hiermee ga je dus de tekst aanvullen!
Je kunt dan wel aan de gang blijven want er zijn veel, heel veel teksten die een heel ander geluid laten horen dan de boodschap van vooraf uitverkorenen. Ik zal er paar noemen

[2Petrus 3:9](#)

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat! Maar dat alle mensen tot bekering komen

Waarom staat er dan niet gelijk.

Hij wil niet dat er iemand (die vooraf uitverkoren is) verloren gaat. Maar dat alle (uitverkoren) mensen tot bekering komen? Het antwoord lezen we in

[Ezechiël 18:23](#)

*Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, **wanneer hij zich bekeert** van zijn wegen, dat hij zal leven?*

Bekering is hier de sleutel tot behoud.

[1Timotheüs 2:3-6](#)

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

*Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor **allen**. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.*

Probeer deze laatste teksten maar niet in te passen in de uitverkiezingsleer. Het Woord van God wordt dan teveel geweld aangedaan.

Laten we de tekst uit de Romeinen brief er nog eens bijhalen.

[Romeinen 8-29-30](#)

Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. 30Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren, ook geroepen. En Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt.

Lees nu eens door en laat de bedoeling van Paulus tot je doordringen. Wat wil hij zeggen?

Zie bijvoorbeeld Romeinen 10:9-13

Nog beter is het om de hele brief aan de Romeinen te lezen.

Je zult dan merken dat alle mensen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God moeten missen! [Romeinen 3:23](#)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

[lees nu eens vers 21-26](#) in Het Boek staat het zo

21 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. [Daar is in de Boeken al op gewezen](#). Dus vooraf!

22 Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn.

23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.

24 Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.

25 God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen

26 om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in ere herstelt.

We hebben nu al heel wat teksten erbij gehaald, deze teksten geven aan dat God de mens lief heeft, dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat en dat iedereen die in Zijn Zoon gelooft niet verloren gaat! Dat is het heilsplan! Dat dit niet zomaar uit de lucht is komen vallen, blijkt wel dat we hierover in "De Boeken", dat is letterlijk in het hele Oude Testament, kunnen lezen. Om een tekst nog beter te kunnen begrijpen kunnen we ook vragen stellen als: Wie schreef de brief en aan wie is de brief gedresseerd, waarom is de brief geschreven en hoe kan ik het een en ander op mijzelf betrekken en toepassen. Het blijkt dat Paulus voor het schrijven nooit in Rome is geweest. Hij wil dolgraag bij deze jonge gemeente opzoeken maar zover is het nog niet (Romeinen 15:22-28) Je kunt de vraag stellen hoe deze gemeente het evangelie heeft gehoord. Dat is echter niet met zekerheid te zeggen. Wellicht kwamen Romeinen in Jeruzalem onder de indruk van het evangelie en hebben ze bij thuiskomst een gemeente gesticht. Zo zie je wel, dat door het stellen van vragen, meer informatie naar boven komt drijven en teksten tot leven komen. Als je het antwoord niet direkt kan vinden, stel je vragen dan eens aan een medegelovige, een oudste of voorganger.

Nog even een stukje uit de eerder aangehaalde tekst [Efeze 1:4](#)

4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

De klemtoon dient te liggen op **in Hem**, wij zijn uitverkoren, maar dan wel in Jezus.

Het woordje opdat, geeft het **doel** van de uitverkoren aan! *opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.*

Langzamerhand begint het beeld bij de teksten uit Romeinen 8 en Efeze 1 duidelijker te worden. God is een liefhebbende God. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Vooraf heeft God een belofte gedaan. (aan Abraham)

[Romeinen 9:8](#)

Dus zijn Abrahams natuurlijke kinderen niet vanzelf kinderen van God. Nee, dat zijn alleen zij die, net als Abraham, op de belofte van God vertrouwen.

Johannes 1:12

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

God is een alwetend God. In de bijbel worden heel wat openbaringen gegeven en profetiën die wij zelfs in onze tijd nog niet altijd begrijpen. Uitverkoren zijn betekent o.a:

1) Dierbaar 2) Geliefd boven anderen 3) Geselecteerd 4) Geliefd

God houdt van alle mensen en heeft zijn Zoon gegeven om hen te behouden. Dit gold voor vroeger en nu..... tot Hij (Jezus) terug komt. Gods plan is daarmee volop actueel!

Dus zijn Abrahams natuurlijke kinderen niet vanzelf kinderen van God. Nee, dat zijn alleen zij die, net als Abraham, op de belofte van God vertrouwen.

Hoe zit het dan met die pottenbakker uit [Romeinen 9:21](#)? Dat is echter niet een stukje tekst waaruit blijkt dat God willekeurig iets doet. Maar juist dat God iedereen een kans geeft en dat Hij ons wil gebruiken tot eer van zijn Naam. Lees maar eens door tot het einde van dat hoofdstuk. Hij heeft een fantastisch plan met een ieder van ons. Allemaal zijn we verschillend, wij hebben allemaal andere talenten. Zijn wij bereid om gevormd te worden naar zijn wil?

Nog een voorbeeld van Jezus zelf. Hij spreekt over de gelijkenis van de zaaier.

Markus 4

4Op een dag, toen uit verschillende steden mensen waren samengestroomd om Hem te horen, vertelde Hij deze gelijkenis: 5'Een boer ging naar zijn land om graan te zaaien. Bij het uitstrooien viel wat zaad op een pad, waar het werd vertrapt. De vogels kwamen het oppikken. 6Er viel ook zaad op ondiepe grond met harde rotsbodem eronder. Het kwam wel op, maar verdorde ook weer vlug omdat het te weinig vocht kreeg. 7Ander zaad kwam tussen de distels terecht. 8Het verstikte daar omdat de distels veel sneller groeiden. Het overige zaad viel op vruchtbare grond. Het kwam mooi op en gaf een rijke oogst, wel honderd keer zoveel als was gezaaid.' Hij wilde dat de mensen goed zouden luisteren en zei: 'Als u oren hebt, luister dan goed.' 9Zijn leerlingen vroegen wat Hij met de gelijkenis bedoelde. 10Hij antwoordde: 'Jullie mogen weten wat het geheim van het Koninkrijk van God is, maar Dus zijn Abrahams natuurlijke kinderen niet vanzelf kinderen van God. Nee, dat zijn alleen zij die, net als Abraham, op de belofte van God vertrouwen. aan andere mensen vertel ik er over met behulp van gelijkenissen. Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen. 11Nu, dit is de betekenis ervan: het zaad is het woord van God voor de mensen. 12Het zaad dat op het pad terechtkomt, zijn de mensen die wel het woord van God horen, maar het meteen weer vergeten. De duivel neemt Gods woord weg, omdat hij niet wil dat de mensen erin geloven en daardoor worden gered. 13Het zaad dat op steenachtige grond terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en meteen erg enthousiast zijn. Maar het schiet geen wortel bij hen, zij zijn oppervlakkig. Een poosje geloven zij erin, maar wanneer zij op de proef worden gesteld, moeten zij er niets meer van hebben. 14Het zaad dat tussen de distels terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar door de zorgen, de overvloed en allerlei genoegens van het leven krijgen die woorden niet de kans in hen iets goeds te bewerken. 15Maar het zaad dat in goede, vruchtbare grond terechtkomt, zijn de mensen die met een goed, oprecht hart naar de woorden van God luisteren en zich eraan houden. Het zaad brengt vrucht voort in hun leven, omdat zij volhouden.

Een landbouwer zorgt goed voor zijn land. Voor hij gaat zaaien ontdoet hij het van obstakels en onkruid, hij bemest de grond zodat deze vruchtbaar wordt, dan gaat hij ploegen en eggen. Na het zaaien geeft hij extra water als het nodig is, en haalt onkruid weg. Wij zullen God moeten betrekken bij het proces om onszelf klaar te maken voor een zo groot mogelijke oogst. Dus zonden belijden en wegdoen (obstakels wegnemen), ons zelf verbeteren door ons te voeden met zijn Woord (vruchtbaar maken), en onze levensstijl aan passen. (ploegen en eggen). Dat ploegen wil ik beslist niet gelijkstellen met zwoegen! Het zijn steeds de keuzes die de mens maakt waardoor het evangelie wel of niet standhoudt. De mens heeft een eigen wil, immers wij zijn geschapen naar het beeld van God. Die wil geeft ons een mogelijkheid om keuzes te maken. Een vrije keuze voor God is daarom belangrijk, omdat Hij ons dan zijn genade kan tonen in Jezus Christus. In Jezus heeft Hij ons (de gelovigen) van te voren, bestemt (uitverkoren) om kinderen God's te zijn. Volgens God's Woord verlangt God dat alle mensen zich scharen onder de uitverkorenen. Het is dan ook zaak om voorwaarden te scheppen waardoor het "zaad" kan groeien.

Matth 7:7

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Het is een open uitnodiging, dus niet voor een vooraf beperkte groep mensen. Maar de mens bepaalt of hij wil kloppen an de hemelse deur.

Ezechiël 18:23

Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

Handelingen 3:18-19

maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. 19Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,

Een niet te onderschatten conclusie is dat God mensen uitkiest om een bepaald doel te realiseren!

Als het gaat om het behoud van mensen dan kunnen we de volgende conclusie trekken. Uitverkiezing v.s uitverkoren. De uitverkiezingsleer beperkt het aantal uitverkorenen. (zij die behouden worden) God echter, nodigt iedereen uit om uitverkoren te worden!

Een ieder die in Hem gelooft heeft eeuwig leven. (Joh 3:16)

Tot slot. De bijbel staat vol met profetieën en geeft daarmee vooraf een beeld van God's genade plan voor deze wereld. Zo is de geboorte van Jezus, zijn leven op aarde, zijn dood, zijn opstanding en zijn wederkomst in vele profetieën vastgelegd. Maar ook het herstel van de natie Israël en het komende vreedrijk zijn vooraf in profetiën beschreven. Desondanks is elk individu verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. Kies je voor Jezus dan volgt daarmee jouw invoeging in het Heilsplan.